

Vasten

Na 4 dagen carnaval start op Aswoensdag 40 dagen vasten.



Anders:

- er bij stil te staan, maar vasten dat doe ik niet meer.
- proberen goed te zijn als mens
- Wij zijn ons er het hele jaar van bewust dat vasten ook goed voor je lichaam en geest kan zijn. Zo vasten we niet in een bepaalde periode maar letten daar het hele jaar op.

In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?



Toelichting:

- | | |
|-----------------|--|
| Zeer mee eens | <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn genoeg andere mogelijkheden om stil te staan bij dit onderwerp. Het levert ook niets op. We kunnen beter actief het lijden van een ander verminderen door een daad. |
| Mee eens | <ul style="list-style-type: none"> • Je kunt beter andere goede dingen doen voor de gemeenschap. • Als 'vasten' de betekenis gaat krijgen dat we af en toe eens stil gaan staan bij mensen die het wat minder hebben in onze samenleving dankan ik me er wel in vinden, maar van oorsprong is dat niet de religieuze betekenis. • Zou voor vele mensen wel goed zijn om bewuster met eten bezig te zijn en niet altijd het goedkoopste of snelste te kopen/bereiden |
| Neutraal | <ul style="list-style-type: none"> • Dat zal persoonlijk voor iedereen anders zijn. voor christenen zal het vast nog bij deze tijd horen. voor mensen die niet geloven of met een ander geloof mogelijk wel • Keuze voor eenieder en daar moet je respect voor hebben. • Moet iedereen voor zich weten. • Vasten is voor iedereen anders, dat is een gevoelskwestie. |
| Mee oneens | <ul style="list-style-type: none"> • Vasten is prima om je lichaam af en toe wat rust te gunnen. En ook om te zien of je het principe `uitstellen van verlangen` nog in je hebt. Dat is gewoon goed voor een mens. |
| Zeer mee oneens | <ul style="list-style-type: none"> • Een periode om wat te oefenen in versobering. lijkt me voor iedereen heilzaam. • Vasten, matigen met eten en drinken is altijd al goed voor de mens geweest. Zelf matigen met televisie kijken en uitgaan. ;) |

Op woensdag 10 februari kunt u een askruisje halen in de kerk.



Anders:

- Al lang afgeschaft.
- Askruisjes passen niet meer bij mijn beleving van christendom en geloof
- atheïst
- ben atheïst
- Ben ik al 50 jaar geleden mee gestopt
- Ben niet gelovig

- ben niet meer zo gelovig
- ben op vakantie
- Dat kan hier niet
- de kerk heeft veel op hun kerfstok
- de kerk heeft voor mij teveel boter op haar hoofd
- Dit is iets van de katholieke kerk en door alle shit die geloven veroorzaken, zoals oorlogen, ben ik allang van mijn geloof gevallen! Laten we al die onzinrituelen maar achterwege laten en een sociaal mens proberen te zijn, misschien komt het dan goed met de mensheid!
- Doe ik al jaren niet meer(sinds de lagere school)
- doe ik niet meet
- Een van die heidense gebruiken die iemand ooit bedacht heeft.
- flauwekul
- geen behoefte aan (2x)
- Geen betekenis meer
- geen geloof
- Geen interesse
- Geen tijd
- het actieve geloof is uit mijn leven gesleten.
- Het geloof is voor mij zo veranderd dat ik mij niet meer thuis voel in deze rk kerk
- het is een kerkelijk ritueel je maakt eigen keuze hierin.
- het is mooi geweest: Het rijke Roomsche leven
- huidige kerk spreekt me niet aan
- ik beleef het op mijn eigen manier
- ik ben niet gelovig dus zo een gebaar zegt mij niets
- Ik geloof niet en carnaval is voor mij een zuipfeest en heeft niets meer met de 40dagen vasten voor pasen en dergelijke te maken
- Ik hdb dat vroeger wel gedaan (gewointe), maar alle soorten van gell
- ik heb geen binding meer met het instituut kerk
- ik vind het onzin
- ik wil dit niet meer
- ik zie er het nut niet van in + ik ben die dag jarig!
- is achterhaald
- is uit de tijd
- komt niet meer in de kerk
- Lijkt mij uit de tijd en ik wordt er mee uitgelachen.
- mijn geloof is er ook, zonder dat ik de kerk bezoek
- niet meer van deze tijd (3x)
- Niet meer, wel gedaan
- niet nodig
- niet van deze tijd (2x)
- Ontkerkt
- Past niet meer bij mijn denken van deze tijd.
- Past niet meer in deze tijd, wanneer je niet actief deelneemt aan het geloof
- symbool van een instituut, dat te ver van de mensen staat.
- Vakantie
- vind het hypocriet als ik anders ook nooit in de kerk kom
- vind ik onzin
- Voel de noodzaak niet meer
- Vroeger moesten wij het maar dit is niet meer van deze tijd.

- vroeger wel
- vroeger wel gedaan nu geen behoefte meer aan!!
- Vroeger wel gedaan, nu niet meer. Geen behoefte aan.
- vroeger wel, maar vanaf mijn 18 jaar niet meer
- vroeger wonende bij mijn ouders werd dat wel gedaan. Kom nu zelden tot nooit in de kerk en zie dan ook geen reden da nu wel te doen.
- wat heeft het voor zin huigelen kan ik altijd nog
- Zegt me helemaal niets meer.
- zegt me niet meer
- Zie antwoord vraag 8
- Zie er het nut niet van in
- Zie het nut er niet van
- zoouooooooooon onzin of je niet geloofd als je dat ding niet haalt, ik geloof op mijn manier ook al ben ik katholiek opgevoed wil niet zeggen dat die het zeggenschap hebben over mij!!!

Respondenten

Aantal respondenten: 233
 Gemiddelde invultijd: 3 minuten en 14 seconden

Om de representativiteit te versterken zijn de enquêteresultaten gewogen op geslacht en woonplaats.

